

U komt na 5 km bij een fietsbrug (15). Hier stapt u af en u vervolgt uw route onder de spoorbrug door.



U kunt ook even een bezoekje brengen aan het 400 meter verderop gelegen Doris Mooltsje, een onlangs gerestaureerde spinnepop molen. In dat geval fietst u even een stukje door **over** de fietsbrug waarna u de molen al ziet liggen. Wilt u de route weer verder volgen dan keert u vanzelfsprekend weer terug naar de fietsbrug.

Bij de eerste driesprong gaat u links en na een paar honderd meter meteen weer rechts richting Greonterp/Blauwhuis. In Greonterp staat 'Huize het gras' waar Gerard van het Reve (auteur van: 'De Avonden') enige jaren heeft gewoond.

Na Greonterp gaat u bij het vee-rooster linksaf (14) het fietspad op richting Hieslum/Parrega. Aan het eind van dit fietspad gaat u op de Atzeburenweg rechtsaf. Vlak voor Parrega (10) weer rechtsaf richting Dedgum.

U gaat door Dedgum Bij de eerstvolgende driesprong (11) gaat u linksaf richting Tjerkwerd. In Tjerkwerd kunt u een bezoek brengen aan Galerie Artisjok.

U gaat over de brug en meteen rechtsaf het jaagpad op langs het water van de Workumertrekvaart terug naar Bolsward (5). Aan het einde van het fietspad gaat u onder het viaduct door en rechtdoor langs het kaatsveld en de speeltuin. U passeert hierbij de enige schapenvachtlooierij van Nederland, de firma van Buren. Een bezoekje zeker waard!

Over de Blauwpoortsbrug (5) gaat u rechtdoor en u komt weer bij de bibliotheek (heeft u een ander startpunt dan Bolsward, ga naar 'startpunt Bolsward')

Soort veer : Voet-Fietsveer
Vaarperiode : 1 April t/m 30 September
Dagen : Dagelijks
Vaartijden : ma-za 8:00-12.00 uur
13.00-18.00 uur
19.00-20.00 uur
zondag 11.00-12.00 uur
13.00-18.00 uur
19.00-20.00 uur



Fietstocht



'De Lytse Marren'

Fietstocht aangepast op het fietsroutenetwerk 'Zuidwest'



Uitgave: VVV-Wymbrits Heeg i.s.m.
Kootje bij de Brug
Wolsum

Korte geschiedenis Lytse Marren gebied

Al in 600 voor Chr hebben mensen geleefd in het Lytse Marrengebied! Niet tussen de groene weilanden zoals nu, maar in een gebied dat speelbal was van de zee! Men woonde op terpen en dat was bittere noodzaak om uit de greep van het water te blijven. Rond 900 begon men rond de terpen ook dijken aan te leggen om zich te beschermen tegen het water. Deze inpolderingsgebieden werden ook wel 'Hemmen' genoemd (In het Fries: 'Himmen') De terpen en dijken vormen nog altijd de vaste waarden in het landschap en hebben het landschap gevormd zoals het nu nog is. De routes voeren vaak over zo'n dijk waarvan de 'Himdyk' een van de oudste uit de omgeving is. Wanneer u van weidse vergezichten houdt, dan komt u in dit Lytse Marrengebied goed aan uw trekken. De wind die er altijd staat zorgt voor prachtige schoongewaarde luchten en deze tocht zit vol met prachtige dorpjes waar het lijkt of de tijd heeft stil gestaan.

"Wie Friesland wil ervaren moet deze tocht gedaan hebben! Een van de mooiste fietstochten van de Zuidwesthoek van Friesland" Bron: VVV.

Algemene informatie

De tocht voert door de Friese weilanden, langs de oevers van de meren met haar riet en water en door veel karakteristieke Friese dorpjes met hun eigen cultuur-historische monumenten, zoals boerderijen, molens, kerken e.d..

Fietsroutenetwerk: 5, 8, 24,13, 12, 30, 29, 39, 37, 38, 32, 33, 16, 15, 14, 10, 11, 5 (elk knooppunt kan fungeren als startpunt van de fietstocht)

Bijzonderheden:

- Lengte ca 45 km
- Voet-/fietsveer (openingstijden zie onderaan)
- Fietsverhuurders in: Oudega, Heeg, Bolsward en IJlst
- Fietsroute kan op verschillende plaatsen worden gestart (gemarkt met*)
- Route ook bereikbaar per trein.
- Op de route dient u, ter hoogte van de spoortunnel bij Syp-Set (15), een tweetal trappen te gebruiken. Voorzieningen voor de fiets zijn aanwezig!

Startpunten:

* Startpunt Bolsward (5)

U start bij het stadhuis van Bolsward zo fietst u richting Sneek (8). In Nijland (24) slaat u bij het café rechtsaf. U gaat onder het viaduct door richting Blauwhuis.

Tip: u vindt aan het Wolsumerketting bij de ophaalbrug (tussen knooppunt 13 en 12) een bootjesverhuur met theetuin voor een kop koffie/thee met appelgebak. Er is ook heerlijk boerenijs en eigengemaakte jam!

* Startpunt Wolsumerketting/Wolsum (bij A7) (13,12)

Het volgende dorp is Blauwhuis. De toren van de St.Vituskerk (1867) in Blauwhuis ziet u al van verre staan. De kerk is een ontwerp van de bekende architect P.J.H.Cuyper (Centraal station en Rijksmuseum Amsterdam). Haar naam dankt het dorp aan de dakpannen van het toenmalige polderhuis dat na de drooglegging werd gebouwd.

In Blauwhuis (12) gaat u linksaf richting Westhem/ IJlst. Het kerkje van Westhem (13e eeuw) is onlangs gerestaureerd en zeker de moeite waard even van dichtbij te bekijken. U blijft deze weg ca. 5 km volgen (Himdyk) tot vlakbij IJlst. U gaat door 'Pykesyl'. U komt vervolgens over een spoorwegovergang.

Voor u ligt het bezienswaardige stadje IJlst – een van de Friese 11 steden (aanwezig: Nooitgedagt Museum met Doe-centrum)

Na ongeveer 500 meter (39) slaat u bij de driesprong rechtsaf (fietspad).

* Startpunt IJlst (per trein bereikbaar) Bij het station richting Heeg na de brug bij de driesprong linksaf! (39)

Let op!! Na 100 meter (37) slaat u rechtsaf het fietspad op richting Oudega. Halverwege dit fietspad staan twee informatie borden over de daar aangelegde ecologische verbindingzone en het aanwezige z.g. 'Joods Kerkhof'. Twee onderwerpen om even bij stil te staan! Daarnaast treft u een belvedere aan voor een prachtig uitzicht over het vogelreservaat.

Nadat u dit fietspad heeft afgelegd (38) slaat u rechtsaf naar Oudega. Een mooi watersportdorp gelegen aan de Oudegaaster Brekken, één van de mooiste meren van Friesland.

* Startpunt Oudega (32)

Bij de kerk gaat u over de brug richting Gaastmeer. U blijft deze weg volgen. U komt in de Kleine Gaastmeer. Na driehonderd meter slaat u bij de eerstvolgende driesprong (33) rechtsaf richting Nijhuizum/Workum.

* Startpunt Gaastmeer, richting Oudega na 500 meter linksaf (33)

Aan het eind van de (Kaepwei) komt u bij een pontje dat u aan de andere kant van de Grons brengt (openingstijden: zie onder).

Aan de overkant van de Grons volgt u het pad. Na 500 meter slaat u rechtsaf richting Oudega (16). Voor camping 'de Klompen' slaat u rechts af het Brekkenpaad op richting Oudega (zie paddestoel). Na ongeveer 3 kilometer staat aan deze route een bord gewijd aan de Friese dichter Gerben Rypma.